



## De tak op z'n gat met de kas

*Wat je hieronder leest, is uit het leven gegrepen, zij het niet bij een welbe-  
paalde tak. Wie zich toch aangesproken voelt, kan zich troosten met de gedachte dat alle  
Vlaamse scouts- en gidsengroepen wel eens met takkasproblemen te maken krijgen...*

Het begon allemaal op een mistige novemberavond. De kapoenen-  
leiding van de 38<sup>ste</sup> Sint-Anastacia Maria-op-den-Bos had net de  
afrekening gemaakt van het voorbije weekend. Het zag er niet  
goed uit. Ondanks alle voorzorgen (een goedkoop weekendhuisje,  
ouders die de kapoenen waren komen ophalen ter plekke, een  
zuinig menu) ging de eindafrekening met 233,17 euro diep het  
rood in. En ze wisten het goed genoeg – zolang alles vlot liep,  
dacht de groepsleiding niet aan zeuren over het geld van de  
takken. Elke tak had een startkapitaal van 150 euro. Na een jaar  
activiteiten, weekends en kampen moest er opnieuw 150 euro in de  
kas zitten.

Een week later was het zover: groepsraad. Bij het obligate  
rondje van de takken konden ze er niet meer omheen. Met de  
gebruikelijke geïnteresseerde, doch streng controlerende blik  
vroeg groepsleidster Griet aan de kapoenenleiding hoe het  
weekend geweest was. "De kapoenen hebben zich geweldig  
geamuseerd, de inkleding met de verdwenen Prinses van San  
Severia, daar waren ze echt mee weg... alleen, tja, er waren  
er maar tien van de achttien mee", stamelde kapoenenleider  
Tom. Een opgetrokken wenkbrauw van Griet. Dat betekende  
onweer, wist de groepsraad. "Dus je hebt geld tekort?", conclu-  
deerde Griet. "Konden jullie dat niet beter plannen?", klomk het  
dreigend. "Zoek maar een oplossing want op het einde van het  
jaar hou ik jullie persoonlijk aansprakelijk voor elke cent die er  
tekort is op jullie rekening!"

En dat kon ze. Uiteraard had Griet als groepsleidster een  
volmacht op elke takrekening, en was zij het die er via haar

internetlijn wel op zou letten waar al het geld naartoe ging.

"Tja", probeerde Marie, ook kapoenenleidster, nog even. "We  
kunnen natuurlijk ons kamp wat duurder maken. Uiteindelijk  
zijn het de ouders, die ons niet hebben verwittigd dat hun  
kapoen niet zou meegaan. Als wij niet weten dat er acht niet  
meegaan, dan maken we daar kosten voor..." Griet had haar  
antwoord al klaar, natuurlijk. "We kunnen niet alles op de ouders  
blijven schuiven. Die mensen betalen al genoeg voor de vrijetijds-  
besteding van hun kinderen."

**) Zoek maar een oplossing, want op het  
einde van het jaar hou ik jullie persoonlijk  
aansprakelijk voor elke cent die er tekort is  
op jullie rekening! (**

"Misschien kunnen we dan dit jaar de kampsubsidies eens  
gebruiken voor het ondersteunen van de kampen, in plaats  
van dat geld nog maar eens op te potten voor de restauratie-  
werken aan het lokaal?" Dat was Filip, de jinleider. Het gerucht  
deed de ronde dat hij zich tegen het einde van het jaar kandi-  
daat zou stellen voor de functie van groepsleider.

"Daar komt niks van in", snauwde Griet terug. "Denkt er hier dan  
niemand aan de toekomst van de groep? Dat de kapoenen  
het maar oplossen, dat ze maar een geldactie houden. Een  
carwash of zo. Volgend punt op de agenda: de gemeente gaat  
subsidiën invoeren voor wie op cursus gaat".

**Goed of fout? Lever je commentaar bij dit verhaal op de website van VVKSM, het Prikbord (onder de reeks 'varia' vanaf 15  
december) en discussieer mee over zinnig, zindelijk en zinnelijk takkasbeheer!**

*Geert Potters & Tom Dierickx*