

ZAGEN

De meest voorkomende zaag bij ons is de boogzaag. Wie pijnlijke vingers wil voorkomen, kan een beugel op het handvat vastigen.

Een versleten zaagblad kan je best vervangen. Er bestaan verschillende soorten zaagbladen. Maar er zijn twee soorten interessant voor ons:

1 Het **zaagblad voor nat hout**, met tussenin grotere tanden.



2 En het **zaagblad voor droog hout**, met fijnere tanden.



Een boogzaag die je lange tijd niet gebruikt, kan je best opbergen met ontspannen beugel. Anders riskeer je dat je de zaagbladen na verloop van tijd niet meer kan aanspannen en dan zaag je scheef.



Saïga (Dominique Degeyter) en Wasbeer (Mark Verbeke) / technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be



FOTO: JORIS BULCKENS

GOED GEREGLD

TWAALF ONGELUKKEN, DERTIEN VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN: DE BASIS

EEN GEBROKEN ARM!
WAT NU?

Stel: tijdens een fantastisch pleinspel botsen twee welpen tegen elkaar. Eén van hen, Stefan, valt op de grond. Zijn arm doet pijn. Je bekijkt het eens van dichtbij en vermoedt dat zijn arm gebroken is. Wat nu?

- Stefan is lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen, dus geen paniek. Je rijdt met Stefan naar de dokter of spoeddienst. Neem wel een verzekeringsformulier mee (en de medische fiche van Stefan, bijvoorbeeld als dit op kamp gebeurt). Als je geen verzekeringsformulier bij de hand hebt, kan je altijd vragen of de dokter er één wil afdrucken via het internet.
- Vraag de dokter om **gedeelte C** van het formulier in te vullen. Je betaalt de dokter en ontvangt een doktersbriefje (officieel een "getuigschrift voor verstrekte hulp"). Misschien moet je ook nog naar de apotheker. Ook hier betaal je en hou je het betaalbewijs goed bij.
- Verwittig de ouders van Stefan. Licht hen zo goed mogelijk in. Kinderen hebben veel fantasie en Stefan zou er wel eens een heel groots verhaal van kunnen maken.
- Zelf vul je **deel A** van het verzekeringsformulier in. Op **deel B** kleef je het kleefbriefje van Stefans mutualiteit.
- Na de activiteit of het kamp bezorg je de ouders het doktersbriefje en het betaalbewijs van de apotheker. Je vraagt het voorgeschoten bedrag terug.
- Zelf bezorg je het volledig ingevulde verzekeringsformulier zo snel mogelijk aan Ethias. Ethias stuurt daarop een brief naar de ouders met onder andere het dossiernummer van de ongevalsangifte. Zo kunnen de ouders vanaf nu rechtstreeks met Ethias communiceren.
- De ouders dienen de doktersbriefjes en andere bewijzen in bij hun mutualiteit. De mutualiteit betaalt hen het normale tarief terug. De opleg wordt geregeld via Ethias.

HET RAAM BIJ DE
BUURMAN GEBROKEN!
WAT NU?

Stel: tijdens een fantastisch pleinspel geeft jonggiver Els de bal een geweldige trap, over het muurtje, kling-klang, door de ruit van de buurman. Wat nu?

- Ook al is de buurman geen lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen (dus een "derde"), er is voor jou of Els geen probleem.
- Je belt aan bij de buurman en probeert hem te kalmeren. Als er niemand thuis is, schrijf je best een briefje met jouw telefoonnummer.
- De buurman zal wel wat vragen hebben over de terugbetaling. Probeer daarom **deel A** van het verzekeringsformulier samen met de buurman in te vullen (deel B en C van het formulier zijn hier niet van toepassing). Bij "**slachtoffer**" (A.2) vul je de gegevens van Els in. Bij de "**betrokkenheid andere partijen**" (A.5) vermeld je de gegevens van de buurman.
- Na de activiteit meld je het voorval aan de ouders van Els. Zij geven dit ook door aan hun familiale verzekering.
- Zelf bezorg je het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan Ethias. Zij sturen een brief naar de buurman met onder andere het dossiernummer van de aangifte. Zo kan de buurman vanaf nu rechtstreeks met Ethias communiceren.
- Ethias neemt ook contact op met de familiale verzekering van Els. De ouders van Els hoeven dus niets te betalen.



*Aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Polisnummer: 45103242

GOED GEREGELD

WANNEER BEN JE VERZEKERD?

- Elk lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen is verzekerd voor lichamelijke ongevallen (zoals het voorbeeld van Stefan) en burgerlijke aansprakelijkheid (zoals het voorbeeld van Els). Ook elk scouts- en gidsenlokaal is standaard verzekerd.
- De verzekering is van toepassing tijdens alle toegelaten activiteiten, op weg van en naar het lokaal, zowel in België als in het buitenland.
- Maar let op! Er zijn ook situaties waarin de verzekering niet tussenkomt: bijvoorbeeld als je ziek wordt (want dit heeft niets met de activiteit op zich te maken) of bij schade aan je eigen materiaal (bijvoorbeeld je fiets).

EXTRA'S

Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt ook bijkomende verzekeringen aan, uiteraard voor zaken die niet in de gewone verzekering zijn opgenomen. We sommen er hieronder enkele op, de volledige lijst vind je op de scoutsengidsenvlaanderen.be.

- tijdelijke verzekering niet-leden: voor je (niet-scouts- en gidsen) foeriers op kamp
- eenmalige activiteit: voor je extra (niet-scouts- en gidsen) medewerkers tijdens de pannenkoekenstag
- materiaalverzekering: voor je dure fototoestel dat je toch op kamp wil meenemen
- evenementenverzekering: om je (scouts en gidsen en niet-scouts- en gidsen) medewerkers tijdens een megafuif te verzekeren

Deze extra verzekeringen vraag je bij voorkeur online aan en ten laatste één dag voor je activiteit start.

NIEUW

ONLINE AANGIFTE

Voortaan kan je een ongeval (met lichamelijk letsel of burgerlijke aansprakelijkheid) ook via het internet aangeven, (de link vind je op de verzekeringspagina van scoutsengidsenvlaanderen.be). **Opgelet:** het medisch attest moet je apart opsturen, per post (rechtstreeks naar de verzekeraar) of per mail (verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be). Je groepsleiding ontvingt een login en paswoord voor de elektronische aangifte.

MEER INFO

over verzekeringen:

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekering. Je vindt er onder andere de nieuwe verzekeringsbrochure "Goed verzekerd?". Als je na het lezen hiervan nog vragen hebt, kan je terecht bij verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be

andere nuttige lectuur:

Speel op veilig: over veiligheid in allerlei situaties (vuur, verkeer, op kamp/weekend, ...)
Blauw Licht: over crisiscommunicatie

Beide brochures zijn verkrijgbaar in de Hopper winkel of te downloaden van de website.



{FOTO: MARC DEMEYER}

INSPIRATIE

DIVERSITEIT

SCOUTING, DA'S HALAL?

'Iedereen kan erbij' is de tweede zin uit onze missie. We willen een afspiegeling van de samenleving zijn. Toch blijft diversiteit een zoektocht: Waarom werken specifiekere werkingen zoals Open Kamp en Akabe wel? Krijgen die jongeren geen goesting in onze 'gewone' groepen, ieder weekend? Speelt onze communicatie hierbij een rol?

TIJD VOOR ONDERZOEK!

We nemen de vorige campagne 'Scouting da's durven' als uitgangspunt. Het speelse in de beelden is eigen aan scouting. Wie die beelden ziet, kent scouting. Maar is dit wel voor iedereen vertrouwd? We namen de proef op de som en schoven zes gezinnen uit het Antwerpse de twee affiches onder de neus. Hun kinderen en zichzelf waren nooit lid en ze hadden telkens een 'andere socioculturele achtergrond' dan het doorsnee lid van onze beweging. Wat is hun eerste indruk, welk gevoel krijgen ze erbij en vooral: voelen ze zich aangetrokken?

Ouders als brugfiguren

"...Mijn ouders zijn geboren in Turkije. Papa spreekt een beetje Nederlands en mama begrijpt wel wat. Ze hebben de jeugdbeweging in Turkije nooit gekend en hier spreekt het hen niet aan. Ik ga naar de meisjeswerking in Kadanz (vzw Jong). Daar zijn ze meer gerust in. Niet dat we niet met jongens mogen spelen, maar samen slapen op kamp zou toch zeker niet mogen!..."

"...Ik weet dat kinderen bij de scouts samen spelen, en dat er toch altijd leiding bij is. Waarom staat dat niet op de affiches?..."

Ouders zijn belangrijke, soms wel de belangrijkste brugfiguren om die andere jongeren te bereiken. Ze willen zien dat hun kinderen daar een zinvolle vrije tijd hebben, waar ook hun gewoontes gewaardeerd en gerespecteerd worden.

Concrete informatie

"...Met die affiches weet ik veel te weinig. Het zijn vreemde beelden, wel leuk maar het legt niet uit wat scouting nu eigenlijk is. Er staat ook niet op wie ik kan aanspreken voor meer informatie..."

Waar, wanneer, hoelang en met wie gaat een activiteit nu door? Zorg ervoor dat ouders snel de praktische kant van de zaak mee hebben.

CULTUUR VAN SCOUTING

"...Een kampvuur in de huiskamer?! Dat komt toch wat vreemd over. Een kampvuur is leuk en gezellig maar waarom is dat op die

foto ergens binnen in huis? Ik vind dat toch geen goed voorbeeld. Het zou beter ergens op een open plek, in de natuur zijn..."

"...Er heeft een meisje een fles vast bij dat kampvuur. Wat wordt er zoal aan een kampvuur gedronken? Ik hoop alleszins geen alcohol, of dan toch niet voor mijn kinderen..."

Geurde situaties en woordspelingen kunnen fout overkomen als je niet weet hoe het er echt aan toe gaat. Wie scouting kent, weet dat de situaties op de affiches een knipoog zijn. Het zijn beelden die tot de verbeelding spreken maar ook zeggen 'don't try this at home!'.

Vertrouwen

"... Het zit hem in kleine dingen. Voor ons als moslim, is het belangrijk dat meisjes armen en benen bedekt houden. Dat andere kinderen dat niet doen, is geen probleem, maar zullen onze kinderen zich wel aan die afspraken kunnen houden, zal de leiding erop toezien?..."

"...Als er niemand van een andere origine buiten blanke, Vlaamse kindjes op staan, dan weet ik niet of de scouts ook voor Rachida bedoeld is..."

Hoe sterker de band met de eigen socioculturele groep, hoe belangrijker herkenbare en vertrouwde beelden voor deze gezinnen zijn. Dan pas zullen ze sneller de aandacht trekken.

SCOUTING, DA'S KINDERSPEL!

De PR-ploeg ontwikkelde tijdens dit onderzoek de nieuwe campagne 'Scouting da's kinderspel (ik dacht het niet!)'. Deze campagne ondervangt deels de bezorgdheden die tijdens ons onderzoek naar boven kwamen. 'Scouting da's Durven' ging uit van voorkennis over de scouts- en gidsencultuur, de humor en dubbele bodems. 'Scouting da's kinderspel' doet dat veel minder. Nu gaat het over universele emoties en uitdrukkingen van jonge kinderen. Specifieke doelgroepen worden niet persoonlijk aangesproken. Toch is het wel duidelijk: Scouting, dat kan perfect Halal!

Thomas Braet / diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be



IMAGOCAMPAGNE 2007



IMAGOCAMPAGNE 2009